

DE ANATOMIE VAN EEN RUZIE

Zij: 'Ik heb gisteravond de betaalrekening doorgenomen en ik zie veel extra uitgaven. Het lijkt erop dat we deze maand weer krap zitten. Moesten we die kampeerspullen echt kopen?'

Hij: 'Nou, ja, we hebben plannen gemaakt om dat weekendje weg te gaan met de familie Davis, weet je nog? De kinderen hadden allemaal slaapzakken nodig.'

Zij: 'Dat weet ik wel, maar het lijkt gewoon alsof er altijd iets is. We blijven zeggen dat we gaan sparen en dat doen we dan vervolgens nooit.'

Hij: 'Kom op, geven we echt zoveel uit? Ik weet dat we een beetje moeten sparen, maar wat gaan we dan doen... Het nooit meer leuk hebben?'

Zij: 'Ik zou het heel fijn vinden als we in elk geval een beetje konden sparen, maar lieverd, we sparen nu vrijwel niets.'

Een agenda opstellen

Hij: 'Heb ik je ooit verteld over mijn oom Brody? Niemand wist dat hij multimiljonair was. Brody spaarde en spaarde. Hij hield zich afzijdig van de familie. Hij kwam wel naar familiebijeenkomsten, maar hij was een stille man, echt een muurbloempje. Uiteindelijk ging hij op vijftigjarige leeftijd met pensioen, kreeg plotse-ling een hartaanval en stierf! Hij bleek vijf miljoen dollar te hebben gespaard en had nooit een cent aan zichzelf uitgegeven. Hij woonde in een studio, reisde nooit. Hij had een geweldige baan bij Microsoft, en een heleboel aandelen, maar daar heeft hij dus nooit van kunnen genieten!'

Overtuiging

<p>Zij: ‘Oké, nou, wat denk je dan van mijn vader en moeder? Zij gaven geld uit aan de meest onnozele dingen, en als we dan écht iets nodig hadden konden we het ons niet veroorloven; zoals die keer dat de motor van de auto het begaf en we hem moesten laten repareren, maar dat dat niet kon omdat we er het geld niet voor hadden. We liepen altijd achter met betalingen en hadden nooit genoeg. Het was zo stressvol. Ik kan niet op die manier leven. Ik hoef niet zoals je oom Brody te zijn, maar ik wil <i>sparen</i> om te reizen en voor avontuur.’</p> <p>Hij: ‘Nou, nu spreek je jezelf tegen... Sparen we voor de toekomst of sparen we om te reizen en voor avontuur? Ik haat het om de hele dag aan geld te denken en elk dubbeltje om te draaien. Zo wil ik niet leven.’</p>	<p><i>Overtuiging</i></p>
<p>Zij: ‘Oké, oké, ik begrijp je, maar je kunt niet zomaar van alles uitgeven wanneer je daar zin in hebt. We hebben de creditcard deze maand vaker gebruikt dan we kunnen afbetalen. Tegen een hoge rente, dat weet je toch? We zijn tot onze dood die lattes van jou aan het afbetalen die je elke ochtend haalt. We móéten met een bestedingsplan komen waar we ons aan kunnen houden.’</p> <p>Hij: ‘Ik zal het proberen, maar het kan niet zoiets zijn als: “Geef deze week nul euro uit.” Dat is niet redelijk.’</p> <p>Zij: ‘Stel dat we het eens worden over een bedrag en dat aan het begin van de week contant opnemen? En als het op is, stop je met uitgeven. Is dat een optie?’</p>	<p><i>Poging om tot een compromis te komen</i></p>